

Water

Waarnemen – Beleven – Vormgeven



weekendworkshop
voor jongeren met *Paul van Dijk*

4 t.e.m. 6 mei 2018

feestzaal *Den Bayerd* van Widar

in Wortel bij Hoogstraten

Water is de basis van het leven. Water kan op veel manieren behandeld worden. Door de contexten waarin water in onze maatschappij bewaard wordt en stromen mag, kan het aan kwaliteit inboeten – kan het levenloos en vlak worden.

Met deze weekend-workshop willen we ervaring bieden met en inzicht in de volgende thema's: wat is de waarde van water, en wat zijn manieren om water een omgeving te bieden waarin het gezondmakend kan zijn?

Dit zijn belangrijke aspecten voor een toekomst waarin natuur en mens kunnen gedijen – daarom willen we deze workshop toegankelijk maken voor jonge mensen.



Wervelstraat (bron: Schwenk, blz. 36)

Flowforms

Het Flowformprincipe houdt in dat er een vorm wordt gecreëerd, waarin stromend water zich ritmisch beweegt. Dit principe werd in 1970 door John Wilkes ontwikkeld.

Meer over flowforms: <http://www.foundationforwater.org/> en <http://flowform.net/>

Antroposofie

Antroposofie is een geesteswetenschap (een wetenschap die het culturele en geestelijke in de wereld onderzoekt), met als specifiek onderzoeksgebied de vraag naar wat kennis over en inzicht in de mens ons kan leren over de wereld.

De afbeelding op de voorzijde is een kunstwerkje van Roxanne.

Paul van Dijk

Tijdens het weekend zullen we werken met Paul van Dijk. Paul werkt met beeldende kunst, vormtaal, bewegingsexpressie en muziek, waarbij hij steeds weer ervaart hoe vormen vanuit de beweging ontstaan. Dat brengt hem er ook toe om zich op goetheaans-fenomenologische wijze voor de natuur te interesseren. Een centraal thema in zijn werk is water.



Deze onderzoeksgebieden benadert hij zowel als kunstenaar, koorleider, performer alsook als docent in talloze cursussen en workshops. Door zijn studie beeldhouwen aan het Emerson College bij John Wilkes, 'ontdekker' van het flowformprincipe, werd zijn interesse voor water en de flowformtechnologie gewekt.

<http://www.paul-van-dijk.com>

Xavier De Keyser

Op zaterdag avond zullen we met Xavier een kijk nemen in de vraag hoe onze innerlijke activiteit de toestand van water kan beïnvloeden. Xavier werkt reeds vele jaren als leerkracht in de steinerpedagogie voor de natuurwetenschappelijke vakken. In zijn eigen onderzoek heeft hij onder andere interesse in water, etherkrachten, het werk van Viktor Schaubergger en de indicatorfunctie van opgedroogde waterdruppels.

Het organisatie-team

Dit weekend wordt georganiseerd door Jasper Lauwerysen, Roxanne Deceuninck, Mattias Goderis en Hannes Bonte. Wij hebben mekaar leren kennen in de context van de Zomeruniversiteit Antroposofie. Wij zijn geïnteresseerd in het thema water, willen het onderzoeken en de wezenlijke aspecten ervan ontdekken. Dat bracht ons samen om deze workshop te organiseren.

Programma

	vrijdag 4 mei	zaterdag 5 mei	zondag 6 mei
07:30 – 09:00		ontbijt	ontbijt
09:00 – 13:00		workshop met pauze	workshop met pauze
13:00 – 14:30		middagmaal	middagmaal
14:30 – 18:30	welkom vanaf 17u	workshop met pauze	workshop tot 16u
18:30 – 19:00	soep en brood om 18u	avondmaal	
19:00 – 21:30	voordracht Paul	voordracht Xavier	
21:30 – ...	kampvuur	kampvuur	

Wat gaan we doen?

Gedurende het weekend gaan we met water aan de slag. Door waarnemen van welke tendensen in water zelf merkbaar worden, proberen we water te beleven. Vanuit deze beleving kunnen we dan wezenlijke kenmerken van water benoemen. Dit is dan de basis van waaruit we vormgevend te werk gaan: we zullen door het maken van kleivormen de eerste stapjes wagen op het gebied van de flowformtechnologie.

Op zaterdag zal Xavier 's avonds een voordracht houden. Hij wil dan samen met ons resultaten bekijken van een klein proefje dat we 's morgens met hem zullen uitvoeren.

Op vrijdag en zaterdag avond is er gelegenheid om bij een kampvuur mekaar wat beter te leren kennen, liedjes te zingen en wat er nog meer bij een kampvuur kan plaatsvinden...

Praktisch

Datum: 4 tot en met 6 mei 2018.

Leeftijd: We organiseren dit weekend speciaal voor jonge mensen. Waar de grens te leggen is altijd een moeilijke vraag. We gebruiken als richtlijn de maximumleeftijd van 40 jaar.

Locatie: We overnachten op de camping van Widar in Wortel, bij Hoogstraten. Gelieve een tentje en slaapspullen mee te nemen. Mocht dit een probleem voor jou betekenen, gelieve ons te contacteren. We bekijken dan samen wat de mogelijkheden zijn. De workshop gaat door in de feestzaal *Den Bayerd* van Widar.

Zie <http://widar.be/widar/beleven/den-bayerd-het-casino/> voor meer info.

Kosten: Om de kosten laag te houden vragen we een fonds om financiële ondersteuning. De gemiddelde kosten per persoon bedragen 50 euro. Dit bedrag nemen we als richtbedrag. We zullen tijdens het weekend gezamenlijk en solidair de kosten van workshop, maaltijden en overnachting vergoeden. Iemand die iets meer kan geven, kan er zo voor zorgen dat iemand die niet die volle 50 euro kan betalen toch kan deelnemen.

Openbaar vervoer: Je kunt worden opgehaald aan de bushalte Wortel Papenvoort (vanuit België) of de halte Sint-Jansstraat in Baarle Nassau (vanuit Nederland). Graag een seintje vooraf, dan kunnen we kijken of we autoritten kunnen bundelen!

Aanmelding: Gelieve je vóór 26 april aan te melden. Dit kan bij Jasper Lauwerysen via lauwerysen.jasper@gmail.com of 0478 78 67 50.

Vervolg

We hopen dat dit onderzoekswerk met water ook anderen inspireert. Er bestaat de mogelijkheid om na dit weekend verder met Paul samen te werken, bijvoorbeeld als een cursus of workshopreeks. Je kunt gedurende het weekend kennis maken met deze onderwerpen, en er al over denken of je je graag voor langere tijd met het water als onderzoeksthema wilt verbinden.